

γάτες της δημάρχου Ντόρας Μπακογιάννη δήλωναν ότι «στο παραπάντε μάθαμε για τον κ. Χριστόδουλο και τα μετάλλια της Αρχιεπισκοπής». Στην πραγματικότητα, δύο φορές ζήτησαν συνεργάτες του από την ΕΠΟ, μετά από το Υπουργείο Πολιτισμού κι ύστερα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να συναντηθεί ο Χριστόδουλος με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές, κι αφού δεν ήταν δυνατόν να πάνε αυτοί ζήτησε να τους συγκαρρεί στο Καλλιμάρμαρο. Ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Επιφάνιος έδωσε μια απάντηση –κράμα αφελείας και θράσους– στον υφυπουργό: «Ο Αρχιεπίσκοπος ήθελε να τιμήσει την Εθνική ομάδα όπως έκαναν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός. Για να μην τους κουράσει καλώντας τους στην Αρχιεπισκοπή, θεώρησε ότι είναι ευκαιρία να τους τιμήσει στην τελετή που θα γινόταν στο Καλλιμάρμαρο».

Νέα ανδραγαθία διέπραξε ο Χριστόδουλος κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, για την προετοιμασία των οποίων είχε «προφητεύσει»: «Εμείς οι Έλληνες τα καταφέρνουμε έστω και αν είμαστε τσαπατσούληδες, είναι –να το πω;– το “greek μάχαλο”, σύμφωνα με τον χαρακτήρα μας, αλλά μέσα απ’ αυτό βγαίνει το καλό αποτέλεσμα κατά τρόπο θαυματουργό»⁹. Στις 25 Αυγούστου, η Φανή Χαλκιά κέρδισε χρυσό μετάλλιο στα 400 μ. μετ’ εμποδίων. Μετά τη νίκη της έκανε τη δήλωση: «Είναι συγκλονιστικό, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Είπα ότι σήμερα δεν χάνω, σε καμία περίπτωση. Ήθελα να δείξω ότι οι Έλληνες μπορούν να είναι ψηλά. Έτσι όπως ήμασταν πριν χιλιάδες χρόνια πρώτοι, έτσι και τώρα. Μέσα στα κύτταρά μας κουβαλάμε έστω και λίγο από τη δύναμη των προγόνων μας. Οι Έλληνες είναι γεννημένοι για να είναι πρώτοι». Απολύτως χριστοδουλική δήλωση, συμβατή και με τις... εξετάσεις που έχει κάνει ο Αρχιεπίσκοπος στο «DNA των Ελλήνων». Την επομένη, εν όψει της διεξαγωγής του τελικού των 200 μ., η Φ. Χαλκιά αφού εξέφρασε τη συμπαραστάσή της στον Κεντέρη και τη Θάνου που είχαν αποκλειστεί για την υπόθεση ντόπινγκ η οποία αμαύρωσε τη διεθνή εικόνα της χώρας μας, επανέλαβε: «Οι Έλληνες είμαστε γεννημένοι πρώτοι. Τα υπόλοιπα είναι για τους δεύτερους. Το αποδεικνύουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια σε όλον τον κόσμο. Το έχουμε στα κύτταρά μας και είναι το μεγαλύτερο δώρο. Είναι κρίμα να το αμφισβητούμε. Όταν υπάρχει ελληνική ψυχή και πίστη στον Θεό, μπορείς να κατακτήσεις την κορυφή του κόσμου». Βεβαίως, για τον ελληνικό εθνικισμό ο Κ. Κεντέρης και η Κ. Θάνου ήσαν θύματα μιας διεθνούς συνωμοσίας, κυρίως

9. Απογευματινή, 22.6.2004.

αμερικανικής, και ας ήταν τόσο προκλητική, τόσο κραυγαλέα η περιπτωσή τους. Ακολούθησαν τα εθνοχουλιγκανικά και αντιαμερικανικά έκτροπα τόσο στο Ολυμπιακό Στάδιο όσο και οι τραμπουκισμοί του ΚΚΕ στην Ακρόπολη και οι διαδηλώσεις που ματαίωσαν την επίσκεψη του Κόλιν Πάουελ. Στις 27 Αυγούστου, ο Χριστόδουλος επεσκέφθη το Ολυμπιακό Χωριό, όπου τον υπεδέχθη ο πάνσεπτος μητροπολίτης Αττικής Παντελεήμων, και φυσικά από τους πρώτους φρόντισε να συναντήσει την ολυμπιονίκη Φ. Χαλκιά, στην οποία είπε ότι τον συγκίνησε η ευσέβεια και η πίστη της στον Θεό. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο θέμα του ντόπινγκ, εκδηλώνοντας τη συμπαραστάσή του στον Κεντέρη και τη Θάνου. Ετόνισε: «Να μην προτρέχουμε», διότι «οι αθλητές μας έχουν ανάγκη από την αγάπη και την υποστήριξή μας και έως τη στιγμή που θα αποδειχθεί κάτι κανείς δεν πρέπει να προτρέχει και να ευτελίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μη δίδετε ιδιαίτερη σημασία σε αυτά που λέγονται, γιατί με την ευκολία που τα λέγουν με την ίδια ευκολία τα αναιρούν». Μάλιστα αναρωτήθηκε: «Ποιος θα αποκαταστήσει τα ψυχικά τραύματα των παιδιών; Πρέπει να χυθεί φως στην υπόθεση του ντόπινγκ. Όμως, το να λένε κάποιοι εξωγενείς παράγοντες πράγματα εναντίον μας είναι αναμενόμενο και ίσως λογικό. Το να τα λέμε εμείς οι ίδιοι είναι σαν να βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια». Ο εθνοχουλιγκανισμός, ο εθνικός ρατσισμός είχαν τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου που, όπως και στην υπόθεση ΜΑΒΗ, πρότεινε τη συγκάλυψη. Απροκάλυπτα ευλογούσε την «εθνική ομερτά».

Ως εύλογη θεωρούσε την αναβολή προώθησης των αιτημάτων του προς την κυβέρνηση λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, ωστόσο διευκρίνισε στη Σύνοδο τον Οκτώβριο ότι «τίποτε δεν έχει λησμονηθεί ή εγκαταλειφθεί από όσα προ των εκλογών γραπτώς και εν υπομνήματι είχε υποβάλει η Ιερά Σύνοδος προς τον σημερινό Πρωθυπουργό»: αναγραφή του θρησκευματος στις ταυτότητες, ανέγερση του Συνοδικού Κέντρου στον Καρέα, εκκλησιαστική εκπαίδευση, ανέγερση νέου μητροπολιτικού ναού κ.ά. Τον Νοέμβριο 2004 ψηφίστηκε σκανδαλωδώς νόμος με τον οποίο απαλλάσσεται πλήρως της φορολογίας ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης στην Ελλάδα, η Εκκλησία του Χριστόδουλου. Την ημέρα της ονομαστικής του εορτής, παριστάνοντας το θύμα επιθέσεων, μιλώντας για τον «ελληνορθόδοξο πολιτισμό» επετέθη στους «νταβατζήδες» και στους «δηλητηριώδεις καλάμους»: «Όμως ο αγώνας αυτός δεν αρέσει σε μερικούς που έχουν εκστρατεύσει εναντίον μας και χύνουν το δηλητήριό τους. Όσο με πολεμούν τόσο περισσότερο θα αγωνίζομαι. Αυτό το μήνυμα το στέλνω στους δηλητηριώδεις